

Sella, Byn uppe i bergen



Den antika moriska bergsstad Sella, ligger bara 45 minuter norr om Alicante flygplats, en kort bit från Villajoyosa och 420 meter över havet. Den lata och idylliska byn smyger sig längs foten av Sierra Aitana (1557m) som är det högsta berget på Costa Blanca-kusten.

Sella, med sina 633 invånare, är förmodligen en av de få bergsbyarna på Costa Blanca som inte har urbaniserats. Många inbitna vandrare, bergsbestigare, buddhister och cyklister har upptäckt denna lilla pärla. Byn kallas av många för "lilla Schweiz".

Detta är den perfekta platsen för dem som vill komma bort från stränderna och turistfällorna på Costa Blanca. Här går bybornas liv i långsam takt och det är få turister. De flesta som kommer hit söker tystnad, natur, bergsklättring och ett bekvämt liv. Bara ett dussin utlänningar har bosatt sig här och i grundskolan har de valencianska som huvudmål. Detta är också vardagsspråket bland byns invånare, så det är kanske inte konstigt att fjällstaden har behållit mycket av sitt autentiska intryck.

Sella har en läkarmottagning. De har en swimmingpool, två banker, en kyrka, en marknad två dagar i veckan, två bagerier som har öppet sju dagar i veckan, en tobaksaffär, en slaktare, en livsmedelsbutik och ett apotek. Dessutom har de en resande fiskhandlare, samt fem restauranger som var och en specialiserar sig på sina rätter. De mest prisvärda måltiderna får man vanligtvis runt lunchtid, eftersom de flesta ställen erbjuder sina kunder dagens meny (menu del dia). På kvällen stänger flera av restaurangerna och de som har öppet serverar a la carte.

Högst upp i byn finns själva kronan på verket. Här hittar du ruinerna av ett gammalt moriskt slott och kapellet "Ermita de Santa Barbara", som erbjuder en fantastisk utsikt över havet, byn, terrasserna med oliv- och mandelträd, samt de närliggande bergsområdena som t.ex. som Puig Campana berg (1408m).

900 år gammal vattenkvarn

Denna vackra och restaurerade 900 år gamla vattenkvarn är en av de lokala turistattraktionerna i Sella. Det ägs av den excentriske spanjoren Amable Garcia Fraces, som är född och uppvuxen där. Vattenkvarnen användes aktivt bland bönderna i mil runt 1969 och kvinnorna kom bärande spannmål hela vägen från Villajoyosa, kan Amable berätta.



Idag är platsen mer av ett museum och det är också Amables hem. Han gillar att visa nyfikna turister vattenkvarnens rariteter och berättar ivrigt om dess historia. Eftersom Amable inte får stöd från det offentliga för att hålla vattenkvarnen flytande tar han mellan 7-8 euro för en rundtur, säger han. Vattenkvarnen syns inte längs huvudvägen så det är en bra idé att fråga någon av lokalbefolkningen om vägen. Ägaren pratar engelska och tycker att det är okej att folk tittar förbi och knackar på. Helst efter lunchtid säger han.

Font major - vattenkällan

Detta är Sellas naturliga vattenkälla och lokalbefolkningen tar gärna ett uppfriskande dopp i denna vattenbukt när byns lokala simbassäng blir för varm mitt i sommaren. Här finns även små rastplatser uppe längs terrasserna och oaser av välskötta fruktträd ligger frestande nära de markerade naturstigarna.

Den gamla tvätten

Längs med stora vägen i Sella ligger fortfarande den gamla tvättstugan. Här brukade kvinnorna i byn träffas för att tvätta kläder och utbyta "senaste nyheter". Rent vatten rinner fortfarande ner från berget och in i bassängerna, så vem kan fortfarande ta med sig en burk smutstvätt hit. Alldeles intill tvättstugan finns två allmänna vattenkranar med färskt fjällvatten och folk kommer fortfarande från när och fjärran för att fylla på tomma vattenflaskor med Sellas rena fjällvatten.

Buddhister i Sella

Bakom den stora parkeringen i Sella och längre in i bergen kommer du till en plats som lokalbefolkningen kallar "buddhistiska dalen". Ett buddhistiskt läger som heter Guhylaoka (hemligt rum) ligger här och buddhister från hela Europa kommer hit för rekreation. Det finns flera sådana platser i dalen och buddhisterna äger stora delar av området. De kommer för att finna frid, harmoni

och för att meditera.

-Dalen är känd för att locka spirituella och här bor också flera konstnärer som hämtar inspiration från naturen, säger Martin Harrison-Smith, som är en av de lokala utlänningarna i byn. Han berättar att de också har ett varierat fågelliv i området.

– Vi har några imponerande stora örnar som kan bli upp till två meter. Man möter också falkar och en mycket färgglad fågel som heter hoopoi. I maj, juni och juli finns det många olika fjärilar och vackra vilda blommor.

Han säger att de också har ormar, men att bara en liten orm som heter Wiper är farlig. Även vildsvin och vildgetter färdas i dessa bergsområden, hävdar Martin. Han är själv från England, men han har blivit kär i Sella och de senaste åren har han ägnat mycket av sin tid åt att lära känna allt vad naturen i närområdet har att erbjuda.

Tour områden

Sella kallas i folkmun för "lilla Schweiz". Hit kommer folk från när och fjärran för att bestiga bergen och få gå eller cykla längs de markerade naturstigarna. Flera av lokalbefolkningen, däribland Martin, är specialiserade på fjällvandring och de erbjuder bland annat klätterkurser, utflykter, naturupplevelser och boende. Många av de små byhusen står tomma och dessa hyrs ut till besökare.



Martin och Angela En liten historia

Angela Harrison-Smith är spansk och gift med Martin. Hon är byns lokala guide och har samlat bergstadens historia. Hon berättar att morena slog sig ner i Sella på 700-talet.

Under den mauriske perioden var dette den landsbyen som hadde best økonomisk utvikling i Spania, forteller hun. På grunn av de store vannforsyningene Sella har fra sine to elver, var fjellbyen svært attraktiv og i tillegg var de beskyttet av fjell og hadde god utsikt over Middelhavet.

-I år 1230 prøvde den spanske kong Jaume den første å kaste maurerne ut, men forgjeves. Det ble små opprør i lang tid fremover og til slutt fikk maurerne et ultimatum på 1500 tallet. Enten så måtte de bli kristne eller forlate Spania. Mange ble boende.

Likevel ble det mye uro fordi maurerne ikke konverterte helt til kristendommen. Til slutt beordret kong Phillip alle maurerne ut av Spania i 1609, sier Angela.

Guiden forteller at ut av Spania og ut av Sella tok maurerne med seg masse kunnskap som spanjolene selv ikke hadde. Sella ble en spøkelsesby og de lokale myndighetene bestemte seg for å bygge opp igjen landsbyen. Folk ble tilbudt rimelige landområder. Moskeer ble revet ned og kirker ble reist.

Maurerne bygde terrassene med oliven og mandeltrær. De dyrket druer, nisperos og kirsebær. Mye av dette står fremdels igjen, men i 2011 er det ingen i Sella som kan leve av jordbruk alene. Den eldre generasjonen tar seg av det meste av jordbruket, mens den yngre garde stort sett jobber med småbedrifter i landsbyen eller pendler til turistområdene langs kysten.