

## Vandring tisdagen 11 april på nordsidan av Sierra Aitana



Sierra Aitana är Alicante provins högsta berg på 1500 m. Här brukar snön ligga kvar i veckor eller månader. För två månader sedan pulsade jag (Bippan) här i snön på den vandring vi ska göra nu. På toppen har vi en nedlagd NATO-bas, som tidigare var en amerikansk militärbas som började byggas 1952.

Vi börjar på 770 m höjd över havet och kommer närmre och närmre topparna, men vi nöjdes oss med 1.100 m. Här uppe är det mest vildmark, det har vissa likheter med svenska fjäll med sina stora vidder. Något enstaka hus finns, samt mandelodlingar. Dessa mandelträd ger inte skörd varje år, då ofta i februari-mars kommer frost när de nya små mandlarna håller på att utvecklas. Vi kommer också förbi en körsbärsodling, har vi tur är de i blom!

Vandringen är 7 km lång och har en höjdskillnad på 321 m. Det går uppåt och uppåt och sedan neråt och neråt. Dock går vi hela tiden på väg, mest bekväm grusväg, så stigningen är långsam. Vandringen räknas som lätt till medelsvår.

Mötesplatsen är parkeringen vid Font de Moli, Benimantell, kl 10h. Vandringen tar ungefär 3 och en halv timme, med paus för picknick. Ungefär kl 14-14.30 är vi på restaruangen. Bifogat är information om mötesplatsen.



Vandringen leds av Anja och Bippa, de berättar om naturen och byarna vi ser, lite spansk historia och annat som kan vara kul att höra.

Efter vandringen tar vi oss med bilarna till byn Beniardá där vi har bord reserverat på Restaurang Mezquita. För 15 euros får vi lite små förrätter och sedan kan ni välja på kanin (typisk rätt uppe i bergen) eller ungsbakad torsk. Vill någon ha ett vegetariskt alternativ bör det också uppges. Dryck, kaffe och efterrätt ingår också.