

TJUGO-ÅRSFIRANDET



PÅ PARKERINGSPLATSEN VAR DE GAMLA HÄSTARNA OCH HAVREN UTBYTTA MOT BENSIN- OCH DIESELDRICKANDE LIMOSINER.

DET VAR KLACKARNA I TAKET I DET GAMLA GÄSTGIVERIET

I det gamla gästgiveriet kunde man förr byta till utvilade hästar när man kom åkande i sin schäs eller skrinda. Nu samlades 107 förväntansfulla medlemmar här för att fira föreningens 20-års jubileum.

Med ett glas cava i handen hälsades vi välkomna av Svenn Solberg, vår ordförande sedan i våras. Efter ett fyrfaldigt leve för

föreningen och dess framtid var det dags för vårt lilla bidrag till några av de mest behövande i vårt andra hemland.

Representanter för Emaus och Caritas berättade lite om sina viktiga verksamheter och uttryckte sin tacksamhet över vårt bidrag.

Sedan var det dags för Spaniens svar på Skansen-Måns, vår egen allsångsledare Barbro Björk. I en

egenförfattad text på melodin "Vårat gäng" hyllade vi under hennes ledning vår glada gemenskap.

Sylve Berglund äntrade sedan golvet för att hylla våra damer. Hans utläggning om att kvinnor älskar blommor för att de själva är så vackra, och vi andra så eländigt fula, stukade kanske några. Men kvinnorna fick sin välförtjänta skål.



SVENN VÄLKOMNAR



KARIN MED MENYN



BARBRO MED RÖSTEN

DE FÖRSTA ÅREN

Vår mångkunnige Bertil Zachrisson berättade därefter om de första åren som självständig förening. Hur den började som en del av en förening med bas i Benidorm. Också om vad borgmästaren i Jávea hade för synpunkter på vår seriösa förenings namn.



Vill du veta mera om vår bakgrund kan du kolla pdf:en *"De första femton åren"* (finns under Styrelsen på hemsidan).

Tyvännär räckte tiden inte till för hela historien, men att Bertil och Birgit fortfarande trivs med det "studentikosa" livet i Spanien framgick med all önskad tydlighet.

Men också att samhället och livet här utvecklats dramatiskt.

Både för spanjorerna själva och för oss som vistas här mer eller mindre tillfälligt. Till det bättre, men kanske man kan sakna en del av galna upptåg som Bertil kan berätta om mellan skål och vägg.

SEVILLANAS

Men nu var det dags att bli påmind om att vi var i Spanien. In dansade sex vackra spanjorskor till tonerna av en rytmisk sevillanas. I vackra dräkter och på ett härligt medryckande sätt visade de oss

hur denna populära spanska folkdans går till. (*För dom som är intresserade så lär det finnas kurser i dansen i de flesta spanska städer.*)



Musiken, sången och dansen kommer ursprungligen från Sevilla, men har sina rötter i gammal kastiliansk folkmusik med influenser från flamencon.

Dansgruppen leddes av Maria Palomar, uppskattad också som yoga-lärarna till några av våra medlemmar.

FRÅGVISE TADDE

Tadde Naucclér har ju för vana att testa våra eventuella geniknölar i olika sammanhang. Så även nu. I ett underfundigt, men svårt, frågeprogram skulle vi gissa vilka städer som dolde sig bakom visa påståenden.

Att "vacker symbol för Götet" blev L.A. var kanske inte så svårt för alla som håller på änglarna. Men vilken stad var det som "bjöd på bysten"?



Monica och Elisabeth visade att "Stortvätt" var Washington.

Hjälpfonden delades ut till de som idag behöver vår hjälp

Den så kallade Hjälpfonden kom till i föreningens barndom för att stödja medlemmar som fått ekonomiska problem.

Vid årsmötet 2013 beslöts att fonden skulle avvecklas och medlen delas ut till tre hjälporganisationer som arbetar för människor som lider nöd i vårt närområde. Sybille Ross fick styrelsen uppdrag att föreslå lämpliga mottagare.

700 euro gick till ett Hospice för hemlösa män med problem av olika slag. Det drivs helt utan offentliga medel av tre franciskaner munkar.

700 euro gick till "Los Amigos de los Niños de EMAUS". En förening som driver ett hem för barn med svåra hemförhållanden.

400 euro delades ut till Caritas i Jávea som köper och delar ut mat till behövande familjer.

Medlen togs emot av representanter från de olika organisationerna. Och det kändes att de kom i rätta händer.



Sybille Ross delade ut vår gamla hjälpfond till representanterna för hjälporganisationerna Emaus och Caritas

För att befästa den nordiska förbrödringen avverkades sedan en representativ allsång från varje nation.

Hade det varit en landskamp hade Danmark utan tvekan stått som vinnare. Vad kan slå "Hver gang"?

Men även udda provinser som Skåne och Stockholm fick en egen hyllning. Inte mer än rätt då göteborgska "Knö daj in" hade representerat Sverige en stund tidigare.



Som god göteborgare vänder Orvar ryggen till när Barbro och Christer sjunger Stockholms lov.

Y VIVA ESPAÑA

När sedan den sjungande enmansorkestern spelade upp stormades dansgolvet av danslystna pensionärer med folkparker och ungdomsförälskelser i blick och ben.

När det var dags för "Y viva España" höll textiltaket på att lyfta. Man kan undra vad eventuella barnbarn skulle ha tyckt om de fått se Mormor eller Farfar släppa loss på dansgolvet. Förmodligen hade de frågat sig; kan man verkligen ha så roligt efter trettonårsdagen.

Det kan man, och det hade vi.

Ett stort tack till våra duktiga arrangörer för en bra start på nästa tjugo år.



Sylve utbringade skålen till våra fagra blomsterälskande kvinnor.



Tack för både dans och yoga säger Gunilla.

Vad gör det att axeln värker och ryggen knorrar när Mormor släpper loss.

